

Tidslinie for Nørresundby / Sundby-Hvorup gamle kommuner

Stenalder	Nord for Hvorup kirke er der fundet bebyggelser fra stenalderen. Amatørarkæolog og danselærerinde Augusta Zangenberg finder i 1912, et offerfund bestående af kiler og økser af flint på en gåtur mellem Skansen og Hvorup kirke. Få dage efter finder hun på stranden ved Nørresundby, knive, økser og andre flintredskaber, samt et 18 cm. langt spyd i flint.
Bronzealder	Nord for Hvorup kirke er der fundet bebyggelser fra bronzealderen.
Jernalder / Vikingetid	Voerbjerg (Lindholm Høje) er nok det første bevis for bebyggelser fra Jernalder og Vikingetid på halvøen Sundsholmen, hvor Nørresundby ligger. Her havde man gennem tiderne hentet sten til vejbyggeri. I 1888 udgravede Nationalmuseet nogle få grave og 1890erne Augusta Zangenberg flere grave. Det var dog først i 1952 at Lindholm Høje udgraves for alvor.
1100-tallet	Voerbjerggaard blev bygget i 1100tallet. Samtidig bliver de første kirker af træ bygget i Nørresundby og Hvorup.
1202	Byen Sundby nævnes første gang, hvor den bliver bortskænket af kong Valdemar Sejr til Vitskøl Kloster.
1219	Nørresundby kirke nævnes første gang.
1441	”Bondekrigen”, hvor det første sammenstød ved Sundby, mellem vendsysselske bønder og kongens folk finder sted.
1500-tallet	Færgefart / Færgævæsen. I 1589 klager Aalborgs borgmester til kongen, at alle færger holdes fra Sundby, og får efterfølgende lov til at holde 4 færger. Dette indgreb i en fra ”fra Arilds tid” stammende rettighed sker ikke uden protest, og Sundby får 1591 igen eneret på færgefarten.
1536	Ved Reformationens indførelse overgik byen atter til Kronen.
1627	14. oktober 1627 kom Wallensteins tropper til Sundby.
1627 – 1629	Stjerneskanen bygges på Sundby Bjerg (Skansen).
1644	Datoen 18. januar er en mærke- og mindedag for Nørresundby, da byen angribes og besættes af den svenske hær, med oberst Helmuth Wrangel i spidsen. Mellem 400-600 Vendelboere og sundbynitter mistede livet i kampen mod de svenske lejesoldater.
1648	Kom det så vidt, at Nørresundby ikke længere måtte holde markeder og købmænd måtte ikke slå sig ned i byen, som skyldtes Aalborgs klager og beskyttende privilegier som købstad.
1657	Igen besat af svenskerne, efter forsvar af bl.a. oberst Niels Lykke.
1667	Byen pantsat af Frederik III til hauptmand Frederik Thuresen.
1674	Overgik byen til Admiral Christoffer Lindenov.
1679	Kommerceråd Christian Lindenov arver byen efter sin far.
1683	Sundby gods købes af doktor Niels Jespersen, dvs. alt i Nørresundby undtagen præstegården og et bol med seks gadehuse.
1696	Byen overgår til Niels Jespersens arvinger, frem til midten af 1800årene, byen bliver herefter solgt til konsistorråd J. Christoffer Glerup.
1700-tallet	Pottemageri indførtes på et forholdsvis sent tidspunkt i Kjær Herred, i begyndelsen af af 1700 tallet, i Hvorup by. Efter 1800 bredte pottemageriet sig i Hvorup sogn, særlig i Sønder- og Nørre Uttrup, som blev et nyt, men sent pottemagercentrum i Nordjylland.

- 1713 Skole i Sundby i Skolegade (nu Garvergade). Degnen Enoch Green fortæller bl.a. ”*Ved min ankomst til embedet i 1713, fandtes 2de smaa fag som havde været indrettet til skolestue, men var uden vinduer og tag samt den største del af væggene nedfaldne, samme blev aaret derefter repareret*”.
- 1726 Der har været skole i Lindholm siden 1726, hvor sognepræst Hans Michel Kiøldsen testamenterede 400 rd. til en skole. (Den gamle skole på Fr. Raschvej 10, var i brug fra 1871 til 1904, hvor Thistedvejens skole afløste den, og Gl. Lindholm skole blev bygget 1924.)
- 1736 Hvorup skole. Da Chr. VI i 1739 påbød at alle landsbyer skulle holde skole, havde Hvorup allerede sin første skole, der 1736-1737 opførtes ”norden for byen, vesten for smedien”. (se historien om de tre torper).
- 1761 En Sundbyborger får kgl. bevilling til at bage grovbrød til andre, dog måtte der ikke foretaget noget ” i *Henseende til Brødsalg til fornærmelse for Borgerne i Aalborg*”.
- 1771 Nørre Uttrup skole. Den første skole i Nørre Uttrup blev opført 1771 på den samme grund som skolen ligger på i dag.
- 1773 Byens første industri, Johan Rømers Kridtpibefabrik i Vestergade 16.
- 1787 Nørresundby havde 495 indbyggere.
- 1791 Halvdelen af byen nedbrænder. Bryggergaarden, der i dag er Nørresundbys ældste bygning og museum, blev opført i 1791. Byen bliver pålagt at oprette et sprøjtevæsen.
- 1800-tallet De førte pottemagerier kom til Hvorup i begyndelsen af 1700 tallet, men i begyndelsen af 1800-tallet bredte pottemageriet sig til hele Hvorup sogn, særlig i Sønder- og Nørre Uttrup, der blev et nyt pottemagercentrum i Nordjylland.
- 1800 Pibemager J. Rømer opfører Pibemagerhuset i Vestergade 16, der bliver nedtaget i 1952 og senere genopført i Urtehaven i Lindholm 1982–1986.
- 1801 Havde Nørresundby 606 indbyggere.
- 1814 Ansøgning om Købstadsret, der blev afslået, grundet stiftamtet og Aalborg købmandslaug frarådede bevillingen med begrundelsen ”*intet kan blive fordærveligere for Vendsyssel og Aalborg end at Sundby får købstadsret*”. Johan Georg Galster får dog samme år kgl. bevilling til ”bondehandel” fra forretningen Sundby Bod på Nørresundby torv.
- 1820 Atter ansøgning om købstadsret. Igen afslået.
- 1825 Havde Nørresundby 750 indbyggere.
- 1837 Røgilds Lervarefabrik i Nørre Uttrup etableres.
- 1838 Brænder store dele af Nørresundby.
- 1840 Den ny kirkegård er anlagt 1840 og udvidet fire gange, sidst i 1957. 15. juni 1840 fik Sundby-Hvorup kommune skøde på Bendtzens ejendom på Lindholmsvej 11 i Nørresundby, blev indrettet til fattighus. Nørre Uttrup Lervarefabrik grundlagdes som pottemageri. Wilhelm Nielsen Smedie og Maskinfabrik grundlægges ca. 1840 af smedemester Wraae.
- 1842 Landkommunerne oprettes. Dermed opstod også Sundby-Hvorup kommune, hvor også Nørresundby hørte under.
- 1844 16. oktober oprettes Nørresundby Apotek, hvis første indehaver er Lars Conrad Møller.
- 1847 Kjær Herreds tinghus bliver opført, og udvidet 1895.

- 1848 26. marts grundlægges Nørresundby Lervarefabrik af Pottemager Hans Peter Hansen fra Kroghede ved Spjald.
- 1849 Severin Glerup "den yngre" køber 300 tdr. land nord for Hvorup, og bygger herefter hovedgården Hvorupgaard, samt et teglværk.
- 1850 Havde Nørresundby 950 indbyggere.
- 1855 ? Julius Galster starter Jernstøberiet "Gabrielsværk", og bygger samtidigt arbejderboligerne i Bondrupsgade, der får tilnavnet "Arabien".
Ca. samme tid opretter han Danmarks første Brugsforening her, til sine arbejdere.
- 1856 Nørresundby ophøjes til Handelsplads.
Nørresundby bliver selvstændig kommune, udskilt fra Sundby-Hvorup kommune.
Ved lov af 16/2 1856, jfr. bekendtgørelse af 17/10 1858, blev Nørresundby, der hidtil havde været en del af Sundby-Hvorup sogn, udskilt og oprettet til Handelsplads.
Nørresundby Tømmerhandel grundlægges af Aalborg-købmanden Lauritz Klitgaard, og bliver aktieselskab 1. nov. 1916.
- 1859 C. Schous Fabriker a/s (Schous Sæbehus) grundlagt i Nørresundby af Jens Christian Schou.
kilde http://www.rosekamp.dk/Krak_forretn/text_OK.pdf
Otto R. Nielsens isenkramforretning grundlægges af Jens Christian Schou.
A. Riis Korn- Foderstof- og Kulforretning grundlagt af Jens Christian Schou, indehaver siden 1918 var Anders Riis.
- 1860 Første tiltag til en Skansepark, tages af Julius Galster, der beplanter sine jorde ved foden af de gamle skanser.
Nørresundby Produkthandel grundlægges med et garveri af Garvermester A. Schack. overtoges 1878 af C. Klitgaard. I forbindelse med garveriet drives der handel med huder, skind og læder.
- 1863 Det vedtages at lave en pontonbro mellem Aalborg og Nørresundby.
- 1864 Arbejdet på pontonbroen går i gang, men udsættes af krigen mellem Tyskland og Danmark.
Skansen bemandes af soldater til forsvar mod de tyske tropper, der er trængt op gennem Jylland.
Kronprins Frederik, senere kong Frederik 8, er en af forsvarerne.
- 1865 17. juni hærges Nørresundby af en voldsom brand, der starter i Skrågade, næsten 100 huse og gårde nedbrænder, og mange familier bliver husvilde. Digteren H. C. Andersen giver nogle af sine tegninger til udlodning, til fordel for Nørresundbys nødlidte.
14. oktober åbner Pontonbroen, og færgefarten ophører, efter at være opkøbt af Aalborg kommune.
Kong Christian IX er med til indvielsen af broen.
- 1866 1. juli 1866, blev Danmarks første brugsforening oprettet, ved navnet "Nørresundby Indkjøbsforening".
- 1867 1. maj tages et nyopført fattighus på Lindholmsvej 11 i brug, da det gamle i Torvegade 6 brændte, ved Nørresundbys brand i 1865.
- 1868 29. sept. grundlægges Faaborgs Møbelværksteder af T. Hansen Faaborg.
9. dec. grundlægger Emil Hartmann en boghandel i Nørresundby.
9. dec. opretter N. Jacobsen Urmagerforretning.
- 1869 For at beskytte Aalborg næringsliv, da Nørresundby var blevet ophøjet til handelsplads, måtte Nørresundbys næringsdrivende betale en årlig sum på 750 rigsdaler til Aalborg kommune i 28 år, fra 1. januar 1869.
- 1870 Udbydes arbejdet til en fast jernbanebro.
- 1871 16. august åbnes strækningen Nørresundby - Frederikshavn
Den første statsbanestation opføres i træ på nordsiden af Thistedvej, lige efter jernbaneoverskæringen af Vestergade/Thistedvej, ca. hvor det nye Lidl ligger i dag.
Den gamle skole på Fr. Raschvej 10, var i brug fra 1871 til 1904, hvor Thistedvejens skole afløste den.
Skole i Lindholm har der været siden 1726, efter at sognepræst Hans Michel Kielsen testamenterede 400 rd. til en skole. Gl. Lindholm skole blev bygget 1924.

25. marts grundlægges Nørresundby Materialhandel af Jens Christian Grøndahl.
- 1874 Får byen sin første egentlige havn, en anlægsbro, den såkaldte dampskibsbro. Havnen opfører en bygning til Toldvæsenet for 3.500 rigsdaler, der samtidig er bolig for havnefogeden. Selve toldklareringen flyttes først hertil i 1877 fra jernbanestationen på Thistedvej. 17. februar stiftes Nørresundby Håndværkerforening.
- 1876 F. Mortensens blomsterforretning grundlagt.
- 1879 8. juli, Jernbanebroen indvies. Kongefamilien deltog i indvielsen, ligesom storfyrstinde Dagmar af Rusland, datter af Christian den niende.
- 1880 Nørresundby Tømmerhandel blev grundlagt ca. 1880 af L. Klitgaard.
- 1882 26. februar stiftes Nørresundby Arbejderforening.
- 1885 Firmaet Peder P. Hedegaard oprettes i Vestergade 20. 2. nov, Hedegaard & Christensens Eftf. kolonialforretning, grundlagt af Peder P. Hedegaard.
- 1887 12 oktober startede Chr. Kjærgaard forretning, på Torvet 3.
- 1889 31. marts stiftes Socialdemokratisk Vælgerforening Nørresundby. 1. juni Frelsens Hær stiftes i Nørresundby, hos murer Chr. Machholm, Vestergade 41. Antallet af skorstene i Nørresundby er 511.
- 1890 26/3 stiftes Andels-svineslagteri for Aalborg amt. Opretter Niels Rasmussen farveri og textiludsalg i Nørresundby, der drivers i over 100 år, sidst kendt som herreekviperingshandler Erik Rasmussen i Vestergade 14.
- 1891 20/1 starter Andels-svineslagteri for Aalborg amt. Nedlagt 2005. Store dele af Nørresundby nedbrænder.
- 1892 K. J. Kjeldsens bødkerforretning, og handel med drittelmaterialer grundlægges.
- 1893 21. januar stiftes DSU Nørresundby. Nordjysk Hudekompagni, under dette firma fortsættes et ældre forretning grundlagt i 1893 af S. Skipper.
- 1894 Købmand Peder P. Hedegaard starter engroshandel med bl.a. korn og foderstoffer. 26. oktober stiftes den første afdeling af Arbejdsmandsforbundet i Nørresundby, nedlagt 3. november 1901, og genoprettet 21. juni 1906.
- 1895 7. april stiftes Hvorup og Hedelund plantage.
- 1896 14. februar indvies Skansevejens skole. 1. marts grundlægges Nørresundby Brøndanstalt af A. Bach. (A. Bach og Søn 1943 – ophører 1971). 16. maj grundlægges Skibsmæglerfirmaet N. C. Bach i Nørresundby.
- 1897 1. februar oprettes Nørresundby statsanerkendte Sygekasse. 18. marts, Jernbanelinien åbner til Fjerritslev. 13. april, begynder man opførelsen af Nørresundby Gasværk. 21. juni brænder gården Hvorupgaard. 29. december stiftes Aktieselskabet Banken for Nørresundby og Omegn, (Nørresundby Bank), og åbnede den 3. juni 1898. Et Toldkammer opføres ved havnen. Nørresundby Handelsstandsforening stiftes. Brandvæsenet flytter ind i den gamle skole i Skolegade (Garvergade), flytter 1911 til Galstersgade 5, og 1922 til naboejendommen Galstersgade 3.
- 1898 15. januar sættes Nørresundby Gasværk i drift. 3. juni åbner Nørresundby Bank. 11. juni grundlægges Petersværk Betonvare-Industri af Anders Peter Nielsen.

Familiefirmaet Rosenmeier stiftes.
Nørresundby Brandvæsen oprettes.

- 1899 Nørresundby Havnestation opføres (Privatbanen.). Sæbybanen. (Nedlægges 31. marts 1968).
18. september åbnes jernbanestrækningen Nørresundby – Frederikshavn.
Manufakturforretningen ”Manufaktur Union” grundlægges 11. marts af firmaet Holm og Wenø.
- 1900 1. januar får Nørresundby købstadsret, og bliver dermed købstad, efter mange afslåede ansøgninger,
hvor Aalborg modsatte sig det.
Nørresundby får sit byvåben, tegnet af ekspert inden for heraldikken, arkivar A. Thiset fra København.
- 1901 Lindholm Høje overdrages til Nørresundby Kommune af godsejer A. F. Lassen, Høvdinggaard, der
havde familiemæssig tilknytning til Nørresundbys daværende borgmester N. Andersen.
Nørresundby har nu 3544 indbyggere.
Skansehuset (Restaurant) opføres. Det sløjfes i 1947, efter det var blevet misligholdt under krigen.
1. april fik byens beværtere tilladelse til at holde åbent til kl. 24, mod hidtil kl. 23.
- 1902 5. juni, første gang der holdtes grundlovsfest i Skansen.
11. november 1902 tages Nørresundby Realskole i brug (i dag hedder den Solsideskolen).
Lindholm, en del af Nørresundby sogn får særskilt kirkebog 1902, og 1934 selvstændigt sogn.
- 1903 28. august 1903 indvies Nørresundby Realskole af Aalborgs biskop Frederik Nielsen.
- 1904 Indre Mission erhverver ejendommen Torvegade 5.
Vestergade brolægges, fra Torvet til slagteriet.
- 1906 ØK opretter Nørresundby Portland Cementfabrik.
Hotel Royal opføres ved det gamle færgeleje, stedet, hvor også Pontonbroen på daværende tidspunkt
havde sin brolanding.
Statsbanestationen i Lindholm opførtes 1906, efter tegning af professor Wench.
Sundby-Hvorup Socialdemokratiske Vælgerforening oprettes.
Isenkræmmer Otto R. Nielsen starter forretning.
- 1907 Opførte Statsbanerne en ny Jernbanestation på Stationsvej. nedlagt 1972.
5. august grundlægges Frede Gertsens købmandsforretning af Frede Gertsen.
- 1908 Hvorupgaard blev med opførelsen af en stationsbygning til en ”rigtig” Stationsby.
Fra 1899 havde man kun haft et lille billetsalgssted ved teglværket. Hvorupgaard station lukker 1965.
17. juni indvies Nørresundby Portland Cementfabrik, hvis hovedpart var ejet af ØK. Fabrikken lukker i
1936.
Den gamle folkeskole i Skolegade, nu Garvergade, blev solgt i 1908 for 7.200 kr.
18. august, Kong Frederik VIII og Dronning Louise besøger Nørresundby og Skansebakken.
- 1910 24. august kl. 6.45 til 7.07 flyver Robert Svendsen i sin Voisin flyvemaskine, som den første over
Limfjorden, fra Sohngaardsholm i Aalborg til Nørresundby, 8 km. tur/retur, og vinder 1000 kr.
4. november stiftes Lindholm Elforening.
7. dec. grundlægges Nørresundby Dampvaskeri af Chr. Petersen.
- 1911 10. november, elektriciteten tændes første gang i Nørresundby. 198 forbrugere får jævnstrøm fra
Nørresundby Elektricitetsværk.
Frelsens Hær køber Garvergade 14, og bygger i 1912, den i dag stadig interessante bygning, med bl.a.
forsamlingssal.
Efter en hård kamp mod de etablerede cementfabrikker lykkedes det et konsortium af iværksættere at
danne Dansk Andels Cementfabrik ved Lindholm, Nørresundby.
Aktieselskabet Nøddelund VVS Nørresundby, bliver grundlagt af Johan Christian Nøddelund.
- 1912 Dansk Andels Cementfabrik i Lindholm.
Svovlsyre- og superfosfatfabrikken ”Limfjorden” stiftes bl.a. af Dansk Svovlsyre og ØK, overtages helt af
Dansk Svovlsyre i 1929. Ombygges i 1949. Svovlsyreproduktionen stopper 1973.
Finske Kemira overtager fabrikkens gødningsproduktion i 1987 og lukker ned i 1998. Aalborg kommune
køber i 2000 arealerne, af henholdsvis Superfos og Kemira.
Sundby-koret etableres 23. august.

- Gadebelysningens gaslygter erstattes med el-lygter.
- 1913 -1915 Planlægning af en ny moderne bro påbegyndes da den gamle pontonbro har svært ved at klare de nye store lastbiler. Planerne skrinlægges dog i første omgang pga. 1. Verdenskrig.
- 1914 Antallet af skorstene i Nørresundby er vokset til 1178, mod 511 i 1889.
- 1914 – 1918 Første verdenskrig, Skansen og broerne bemandedes med sikringsstropper. Fregatten Jylland ligger her som telegrafskib, og er samtidig indkvartering til soldaterne.
- 1915 Cementstøberiet ”Petersværk” grundlægges af Peter Nielsen, der var bror til Peder Nielsen, der også grundlagde Pedershåb Maskinfabrik i Brønderslev.
- 1916 Præstegården Sankt Peders Gade 14 opføres af arkitekt Hother Paludan.
Nørre Uttrup Fodboldforening ”Knøsen af 1916”, indvies 7. maj. (ikke at forveksles med NUBI).
Nørre Uttrup Vandværk stiftes 28. juni.
Købmand Peder P. Hedegaards engroshandel omdannes til aktieselskab.
Nørresundby med forstæder havde nu 7215 indbyggere.
Skydebane anlægges 1916, af Nørresundby Håndværkerforening i Skanseparken.
- 1917 24/6 dannes Nørresundby Baptistmenighed. Kirken indviet juledag 1922.
- 1918 21. november oprettes Folkebiblioteket for Nørresundby og omegn, i Østergade 13.
Nørre Uttrup Elforening stiftes.
1918-1919 opføres træbarakker på Engvej, ved svovlsyrefabrikken, til 24 husvilde familier.
- 1919 Dommer og politigården i Tinghusgade er opført 1919-1920, efter tegning af arkitekt Charles Jensen.
Fjordbadeanstalten ved Søvangen åbner.
Konkurrence udskrives om en løsning på transportproblemerne over Limfjorden.
- 1922 23. juni stiftes Nørresundby Tennisklub.
3. august stiftes Nørresundby Svømmeklub, (nu svømmeklubben Nord).
Nørresundby Stadion anlægges, klubhus bliver bygget i 1947.
Nørresundby Baptistkirke indvies 1. juledag.
Fru W. Halkier fik bevilling til at drive biografteater i Østergade 5.
Brandstation i Galstersgade 3.
- 1923 Alderdomshjemmet på Lindholmsvej indvies.
Apotekerbygningen bygget på hjørnet af Torvet og Tinghusgade, blev taget i brug den 25. marts af apoteker Th. Rübner-Petersen.
Efter at stort set hele cementfabrikken nedbrændte i 1923, blev de nuværende bygninger opført. Bl.a. opførtes den karakteristiske basilika v. arkitekt Possel & Simonsen.
- 1924 Gl. Lindholm skole blev bygget 1924.
Skole i Lindholm har der været siden 1726, efter at sognepræst Hans Michel Kielsen testamenterede 400 rd. til en skole. Den gamle skole på Fr. Raschvej 10 var i brug fra 1871 til 1904, hvor Thistedvejens skole overtog undervisningen i området.
- 1925 6. januar, bliver Hittebørnehjemmet på Fuglsangsvej indviet.
Indre Mission hus på hjørnet af Østergade og Ane Dams Gade, indvies 29/11 s.å.
Lindholm Vandværk oprettes.
Nørresundby med forstæder havde nu 12.626 indbyggere.
- 1926 Posthuset i Bryggergade opføres.
24. januar 1926 indvies alderdomshjemmet Elmely.
11. november stiftes Lindholm Gymnastikforening.
- 1930 30. maj stiftes Hvorupgaard Husmandsforening, på Hvorupgaard Afholdshotel.
28. august stiftes Lindholm Borger- og Håndværkerforening.
3. september stiftes Nørresundby Gymnastikforening.
Nørresundby Bibliotek flytter til Torvegade 8.

- 1931 Nørresundby badeanstalt i Helgolandsgade (nu Bjerggade) åbner.
5. maj stiftes Lindholm Bokseklub.
7. december indvies Bouet skole.
- 1932 12. august stiftes Nørre Uttrup Borger- og Håndværkerforening.
Bates Ventil Sække Co. A/S, starter produktionen af sække I Nørresundby. Fabrikken bliver i 1937 til Nordisk Standard Sækkeselskab, 1971 til Bates Ventil Sække A/S, 1995 fusioneret med DAC-Emballage, og 1997 købt af Kornäs.
Kiosk med offentlige toiletter opføres på det sydlige hjørne af Vesterbrogade og Brogade, der nedrives 1956, da "Fjordgården" bygges. En ny bygges 1959 på modsatte side af Brogade, ved brolanding.
- 1933 29. januar stiftes Nørresundby Sejlklub.
1. marts indvies Limfjordsbroen, hvor der skulle betales broafgift for at komme over broen.
Nørresundby med forstæder havde nu 13789 indbyggere.
- 1934 3. april stiftes Hvorupgaard Vandværk.
11. juli stiftes Nørresundby Skakklub på Industrikafeen.
11. september indviedes Vandtårnet på toppen af Bakkelygade.
23. september, indvies Lindholm kirke, og samtidig får Lindholm sit eget sogn, efter at have hørt under Nørresundby sogn.
Chr. E. O. Jacobsen, fik bevilling til at drive biografen Regina på Torvet.
Brogården opføres, arkitekt Charles Jensen.
- 1935 Byrådet vedtager at Nørre Sundby skal staves i et ord "Nørresundby".
Regina biografen åbner.
1935 – 1938 anlægges den nuværende Jernbanebro.
10. april stiftes Aktive Kvinder, Nørresundby.
15. maj ophæves broafgiften for overfart på Limfjordsbroen.
18. august stiftes Lindholm Idræts Forening (LIF).
21. december indvies Folkets Hus.
- 1936 21. december, Nørre Uttrup Menighedshus indvies.
FDF og FPF i Nørre Uttrup oprettes.
NAFA, Nordjyllands Andelsslagteriers Fabrikker Andelsselskab etableres.
Nørresundby Portland Cementfabrik, hvis hovedpart var ejet af ØK, lukker i 1936.
- 1937 3. juli indvies Nørresundby Rådhus. Arkitekten var S. C. Larsen. Byggesum ca. 350.000 kr.
I 1937 opførte slagteriet Kødfoderfabrikken "Nordjyden" på en grund i Ny Lindholm, til afløsning af destruktionsanstalten på selve slagteriet. 1943 blev anstalten flyttet til Nr. Uttrup.
- 1938 29. maj indviedes Rødslet flyveplads, (Aalborg Lufthavn).
3. juni stiftes Cementbyens Vandforsyning.
Den private Fødeklínik i Østergade 12, oprettes af fru Ruth Gundtoft.
En kommunal legeplads bygges på et areal af skoleloden i Dronningensgade, pris 2.200 kr.
- 1939 10. august afholdt NUBI, Nørre Uttrup Bouet Idrætsforening, stiftende generalforsamling.
Lindholm Bio åbner, og lukker 24. november 1985.
- 1930erne Det går ned af bakke for hotellet Royal, og en tømremester fra Stilling opkøber hotellet og omdanner det til lejligheder.
- 1940 9. april, bliver byen atter besat af tyske tropper.
Uttrupgaard bliver ombygget til Plejehjem.
- 1943 13. oktober stiftes Sundby-Hvorup Boligselskab på Lindholm Kro.
Kødfoderfabrikken flyttes fra Ny Lindholm til Nørre Uttrup.
A. Bach & Søn stiftes – ophører 1971. (Se også 1896).
- 1944 Oprettes en skoletandleje i Nørresundby, som en besøgsordning ved byens tandlæger.

- 1945 Tyskerne har tabt 2. Verdenskrig, og forlader byen. Tyske flygtninge i tusindvis er strømmet til Danmark i flugt fra russerne, lejre er oprettet i både Nørresundby og Sundby-Hvorup kommuner. 9. september indvies Nørre Uttrup Sportsplads. Skytteforeningen D.A.C. i Lindholm stiftes. Ukendt dato.
- 1946 6. juni stiftes NB, Nørresundby Boldklub.
- 1947 De sidste flygtninge forlader byen.
- 1949 26. juni, feriekolonierne Koldkær i Hals, og Skippergaarden i Blokhus indvies. 4. august. Den over 500 år gamle gård Hvoruptorp nedbrænder. 17. august, Sundbynitten Henning Jensen født. Bliver professionel fodboldspiller. Død 4/12 2017. 30. september stiftes Lindholm Badminton Klub. LBK.
- 1950 3. juli, kongefamilien besøger Nørresundby og Sundby-Hvorup. Påbegyndtes omlægningen af elektricitetsforsyningen fra jævn- til vekselstrøm. Mindsten rejses i Skanseparken for Lars Dyrskjød.
- 1951 26. september få Sundby-Hvorup sit kommunevåben. Skoleåret omlægges til begyndelse den 1. august, mod før 1. april.
- 1952 Udgravningen af Lindholm Høje startes. 2. oktober indvies Forbindelsesvejen.
- 1952 ? Kaserne bygges. Militæret kommer til byen.
- 1953 7. marts stiftes Haveselskabet ” Skanseparken” på Jørgen Bertelsens vej. Det nedlægges 31. dec. 2001. Anlægsbroen, var blevet så overbelastet under 2. verdenskrig, at der blev bygget en ny ”Stykgodskajen”, også er kaldet ”Den ny kaj”.
- 1954 1. juli lejer Forsvarets Bygningstjeneste to bunkers i Skanseparken. 14. august indvies Godthåbsgades skole af borgmester Robert Christiansen. Opføres små rækkehuse i Søvangen.
- 1955-1960 Nørresundby Kommune køber ejendommene Østergade 8, 10, 12 og 14. 8. oktober 1955 bliver Stykgodskajen med kraner indviet. Broen over jernbanen på Høvejen indvies.
- 1956 15. maj grundlagdes Nørresundby Sociale Boligselskab, (i dag Nørresundby Boligselskab), af daværende borgmester i Nørresundby Robert Christiansen.
- 1957 1. januar oprettes skoletandklinik på Godthåbsgades skole. 14. februar slukkes jævnstrømmen fra elektricitetsværket og man går over til vekselstrøm. Elproduktionen på elværket i Galstersgade lukkes ned. Kjeldsens Have boliger i Ane Damsgade opføres.
- 1958 I januar måned vedtager Nørresundby byråd at etablere en fjernvarmeforsyning i byen, med varmecentral i det gamle elværk, og herfra leveredes den første varme i november måned. Færggården i Vesterbrogade opføres. Rømers Have, en fem etagers boligblok opføres.
- 1959 23. maj indvies ”Oliehavnen”, på havnens østlige ende, hvor Caltex og Nordjyllands Kul Kompagni havde sine store olietanke. Fjernvarmeforsyningen startes. Forsyningen overdrages forbrugerne 1/6 1968, i selskabet ”Nørresundby Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.” Kiosk med offentlige toiletter bygges ved brolandingens begyndelse ved Brogade. Boligblok ”Skomagerhuset” opføres af Nørresundby Sociale Boligselskab, på A. C. Jacobsens Vej 2-4. Boligblokken ”Strandgården”, Engvej 5-13, opføres af Nørresundby Sociale Boligselskab. Kredslægen lukkede fjordbadeanstalten ved Søvangen i 1959, hvorefter kommunen satte nedbrydningen i licitation i 1960. 21. november indvies Nørre Uttrup (ny) skole.
- 1960 Færdselsskolen for børn, på Løvbakken, opføres til en pris af 76.500 kr.

- Boligblokken ”Østerled” bygges af Nørresundby Sociale Boligselskab.
- 1961 1. februar, Falcks Redningskorps redningsstation, åbner på hjørnet af Jørgen Bertelsens Vej og Forbindelsesvejen.
Lions Club Nørresundby oprettes.
- 1962 Sundby-Hvorup Gymnasium, (fra 1968 ændret til Nørresundby Gymnasium).
Boligblokken ”Bryggergården”, Sankt Peders Gade, bygges af Nørresundby Sociale Boligselskab.
14. december stiftes Sundby-Hvorup Sejlklub.
- 1963 Nørresundby og Sundby-Hvorup kommuner går over til skraldeposer af papir, i stedet for de noget uhumske skraldespande. Det er grundejerforeningerne der driver renovationskørslen, og udliciterer afhentningdet til byens vognmænd. Lavestbydende vognmand Theodor Nielsen fra Lindholm fik kørslen. Hans pris på afhentning var 58 øre pr. sæk.
- 1964 5. december indvies Centralkirkegården (også kaldet Fælleskirkegården).
Nørresundby Bibliotek flyttes til Østerbrogade 52B, og ibrugtages i juli, men indvies først 10 dec.
Nørresundby Taxa, Sundby-Hvorup Taxa og Aalborg Taxa sammensluttes.
- 1965 10. september åbnede Brugsen på Lindholm Torv.
10. november indviedes Sundby-Hvorup kommunes Bibliotek i Lindholm.
- 1966 Første supermarked nord for Århus, startes i Sønderport af Dreisler.
Boligblokken ”Kastaniegården”, Østerbrogade 142-154 bygges af Nørresundby Sociale Boligselskab.
- 1967 Optages, med godkendelse af byrådet, en farvefilm, til en pris af 20.000 kr.
- 1968 31. marts nedlægger Privatbanen strækningen Nørresundby-Sæby.
1. april, Nørresundby, Sundby-Hvorup og Egholm kommuner sammenlægges til Nørresundby kommune.
Fjernvarmeforsyningen overdrages forbrugerne 1/6 1968, i selskabet ”Nørresundby Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.”
- 1969 20. januar 1969, blev den 26 årige Erna Marie Bengtsen myrdet i Nørresundby.
6. maj indvies Limfjordstunnellen, med besøg af kongeparret.
1. juni, DSB togene standser ikke mere i Hvorupgaard.
1. august indføres lørdagsfri skoler.
25. september fejrer Nørresundby kirke sit 750 års jubilæum.
Sundby-Hvorup sognehistoriske Samling oprettes.
Boligblokken ”Colosseum”, Østerbrogade 79-93, bygges af Nørresundby Sociale Boligselskab.
- 1970 1. april, Nørresundby kommune indgår i den ny Aalborg storkommune.
12. april bliver Hvorup selvstændigt sogn.
Nørresundby byhistoriske Samling (Sundby Samlingerne) oprettes.
- 1971 30. september, indvies Løvvangskolen.
Nørresundby Sportsdykkerklub stiftes.
- 1972 Nørresundby Statsbanestation, på Stationsvej i Lindholm nedlægges.
- 1973 1. april, Nørresundby Politistation lukker.
25. oktober, plejehjemmet Lions Park indvies.
Løvvangcentret åbner, (udvider i 1998.)
Bryggergården i Østergade 8 bliver museum.
- 1975 Plejeboligerne LIONS PARK opføres.
- 1976 Løvvang Bowling Center, blev indviet den 23. april 1976.
- 1977 11. april, indvies Nørre Uttrup kirke af biskop Henrik Christiansen.

- Urtehaven åbnede i 1977, som en læge- og krydderurtehave. Den dækker et areal på 11.000 m², og er i dag et offentligt tilgængeligt område, ejet af Aalborg Kommune.
- 1978 20. august indvies Løvvangens Kirkecenter.
1978-79 stopper DAC cementproduktion og flere af fabrikkens bygninger rives ned. Dele af området sælges fra eller lejes ud.
Boligerne Bondrospgade 9A-13H, bygges af Nørresundby Boligselskab.
- 1979 Rækkehusene i Løvenborgparken bygges af Nørresundby Boligselskab.
- 1980 OBS varehus opføres i Bouet, med 12.000 kvm., i dag Kvikly Extra.
- 1982 Rækkehusene i Eriksholmparken bygges af Nørresundby Boligselskab.
- 1983 11. maj stiftes Nørresundby MC.
Havnearbejderstrejke ved Peder P. Hedegaard.
- 1985 Sundby-Hvorup sejlklub køber lystbådehavnen i Nørre Uttrup af Nørre Uttrup Teglværk.
Thistedvejens Skole lukker i juni som folkeskole.
Lindholm Bio på Thistedvej lukker 24. november.
- 1986 Andelsboligforeningen Løvbakken stiftes.
Boligblokken "Louises Have", Dronningensgade 3-5, bygges af Nørresundby Boligselskab.
- 1987 Nørresundby får satellit-tv.
Godthåbsgades skole lukker 19. juni, efter at have været i brug siden 1954, og Aalborg Kommunes skoleforvaltning rykker ind.
Nørresundby Biografen "Regina" på Torvet lukker. (Skiftede navn 1982 til Biografen).
Nørresundby Gymnasium & HF-kursus' Venner stiftes.
- 1989 Statsbanestationen, på Stationsvej, bliver til ungdomshuset "Stationen".
9. august stiftes rollespilforeningen TROA.
- 1990 Vandforsynings to nye vandbeholdere på Lerumbakken, afløser den gamle beholder og vandtårnet ved Bakkelygade.
Nørresundby Kunstforening oprettes.
Vikingegruppen Lindholm Høje stiftes.
- 1991 22. februar, Blodfabrikken NAFA, senere DAKA, lukker.
"Kræmmerhuset", Fuglsangsvej 16A-16L, bygges af Nørresundby Boligselskab.
- 1992 16. juni indvies Lindholm Høje Museet.
Nordjysk Windsurfing Club "Pelikanen" stiftes i februar måned.
- 1994 Lindholm Strandpark åbnet i juni måned.
Den ny Nørresundby feriekoloni "Skippergården" indvies i Gåser ved Gandrup.
Svømmeland, der er en del af Nørresundby Idrætcenter, indvies i oktober måned.
- 1995 Januar stiftes Nørresundby Idrætsforening, (NIF).
- 1996 1. oktober genåbnede Falckstationen på Jørgen Berthelsens vej i dagtimerne, senere samme år, ændres åbningstiden til hele døgnet.
Boligblokken "Jens Langes Gård", bygges af Nørresundby Boligselskab.
- 1998 6. marts, testamenterer Gunnar-Vilhelm Bøgsted Gram, Niels Lykkesgade 38, til de danske nynazister.
28. maj lukker Posthuset i Nørre Uttrup.
18-21. august Cutty Sark Tall Ship Race.
Tidligere byrådssekretær Svend Andersen udgiver bogen "Nørresundby's kommunale Forvaltning".
Svovlsyrefabrikken's vandtårn på Engvej købes af kommunen og bevares dermed.
Vandbeholderen på toppen af Bakkelygade, købes af Boligforeningen 1944, der omforandrer den til kontorer og selskabslokale.

- 1999 DNSB nynasister arver Niels Lykkes gade nr. 38, men en fjern slægtning fra Amerika, en halvsøster til ejeren, får omstødt ejerskabet.
- 2000 Stigsborg. Vedtagelse af lokalplan, som åbner mulighed for, at området ved Svovlsyrefabrikken, kan omdannes til attraktivt bolig- og erhvervskvarter.
- 2001 Vedtagelse af lokalplan for omdannelse af havneområdet mellem broerne.
Området hvor svovlsyrefabrikken lå opkøbes af kommunen, og det planlægges at placere administrationsbygningen for Teknisk Forvaltning og Forsyningsvirksomhederne hvor der før var oliehavn.
Aalborg Lufthavn, den nye lufthavnsterminal indvies.
Siemens Mobile Phones kontorbygninger opføres.
15. maj forlader nynazisterne Niels Lykkesgade 38.
15. september stiftes Løvvangens Unicykelklub LUCK.
31. december, nedlægges Haveselskabet ”Skanserparken” på Jørgen Berthelsens vej.
31. december nedlægges Nørresundby Højspændingsselskab.
- 2002 Teknisk Forvaltnings Administrationsbygning ved fjorden er færdig og tages i brug. Området kaldes nu Stigsborg Brygge.
14. december indvies Lindholm nærbanestation.
- 2003 Lindholm Nærbanestation bygges.
- 2004 D.A.C.’s vartegn, en 47 meterhøj silo, rives ned, men genopbygges med et tvillingetårn. Dobbelt-siloen indrettes til boliger.
Per Thomsen udgiver bogen ”Skansen Nørresundby”.
- 2006 4. december stiftes Aalborg Kasernes Idrætsforening.
- 2014 15. januar åbnede Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgaards Vej 5, og blev offentlig indviet den 10. april. I ”Mellem broerne” bygges højere moler, mod forhøjet vandstand, samtidig bliver området renoveret. Nørresundby får sine første LED –lys gadelamper.

Kilder: Forskelligt litteratur vedr. Nørresundby og Sundby-Hvorup, bl.a.
Nørresundbys historie indtil 1701, 1701 – 1850, af Petresch Christensen
Nørresundbys historie 1850 – 1970, samt
Nørresundby's kommunale forvaltning 1842-1970 af Svend Andersen.
samt aviser og internet.